

Beleidsplan Protestantse Gemeente Venlo e.o. 2021-2026



Voorwoord

Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2021-2026.

We schreven dit beleidsplan in een onzekere tijd. In de eerste plaats is de coronaperiode nog niet ten einde. We weten nog niet hoe het kerkelijk leven gaat herstellen. Daarnaast is op dit moment onze predikant voor onbepaalde tijd met ziekteverlof. Dit kan een grote invloed hebben op de uitvoering van ons beleid. Bij de intrede van onze predikant is afgesproken dat de huidige 100% predikantsplaats vanaf 1 januari 2022 teruggaat naar 80%. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wat het effect hiervan zal zijn. Tot slot hebben we een groot tekort aan ambtsdragers. Open plekken en tijdelijke dubbelfuncties zijn niet oneindig vol te houden. Dit is zeker van invloed op het voorgenomen beleid. Daarom heeft mogelijke samenwerking met PKN-buurgemeenten de aandacht.

Het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen, de missionaire werkgroep en de pastorale raad hebben hun beleid opgesteld. Zij hebben nadrukkelijk gekeken waar zij konden snoeien om nieuwe groei mogelijk te maken en 'back-to-basics' te gaan.

Daarnaast hebben ook het kindernevendienstteam en de mensen van het jeugdwerk het vorige beleidsplan tegen het licht gehouden en duidelijke 'speerpunten' voor de toekomst aangegeven. Uit gesprekken met hen bleek dat zij een volledige herijking van het jeugdwerk nodig vonden en daar het komende jaar de nodige tijd voor willen nemen. Dit paste helaas niet in het tijdschema voor dit beleidsplan. Daarom staat in dit beleidsplan nog het beleid uit het vorige beleidsplan.

Kortom: onzekere tijden. Daarom evalueren we dit beleidsplan elk jaar. Als het nodig is passen we het aan.

Naast onze eigen zorgen hopen we maatschappelijk relevant te blijven, met name door onze diaconale en missionaire uitstraling.

De redactiecommissie bestond uit Roelof Hamberg, Gert Reitsma, Ton Hulspas en Carla Buddingh. Harmke Hulsman verzorgde de eindtekst, waarvoor dank.

In de colleges, raden en overige groepen gaan we met dit beleidsplan aan de slag. Graag nodig ik u uit om aan deze acties vol geloof, hoop en liefde deel te nemen.

Hans van Berkum

Voorzitter kerkenraad ad interim

Venlo, najaar 2021

Beleidsplan Protestantse Gemeente Venlo

2021-2026

Wie het Nieuwe Testament leest, merkt dat de vreugde eraf spat wanneer het over de kerk gaat. Denk aan prikkelende woorden als 'bruid' en 'lichaam van Christus'. Beelden die uitdrukken dat de kerk een gave is van God zelf en niet een moeizaam product van mensen. De kerk wordt gevormd door mensen maar het geheim ervan is de Heer zelf. Vandaar die vreugde.

Wanneer het vandaag over de kerk gaat, komen er bijna vanzelf ook andere woorden en beelden boven. Woorden als krimp en vergrijzing, en het beeld van een gebouw onder een dikke laag stof. De kerk die eens een vast onderdeel was van onze cultuur en samenleving lijkt nu overbodig. In zulke tijden is de verleiding groot om maar op te houden met de kerk.

Moeten we er dan inderdaad mee ophouden? Velen weigeren dat te doen. Als je doorvraagt, is dat niet omdat ze vinden dat de kerk er nu eenmaal bij hoort, maar omdat zij van de kerk houden. Omdat ze zich diep aangesproken weten door het Evangelie, de boodschap waar de kerk van leeft. Omdat ze zich geen leven kunnen voorstellen zonder kerk.

Een leven zonder de kerk zal er niet zijn. De kerk is niet als een menselijk project begonnen maar als een gave van God. Een gave die bestand is tegen slijtage, afbraak en vervlakking. Zelfs als er een stoflaag over de kerk ligt, zal het leven eronder nooit helemaal verstikken. Het wordt op een verborgen manier in stand gehouden door God zelf.

Dat houdt wel de uitdaging in om dat leven steeds weer op het spoor te komen. Om stof van de kerk af te blazen of te laten blazen. Om die sprekende beelden over de kerk van het Nieuwe Testament weer te ontdekken en te beleven. Terug

naar de basis, de kern te gaan en weer te ontdekken waar het om gaat.

ZOEKEN NAAR INSPIRATIE

Onze basis is dat wij een geloofsgemeenschap zijn binnen de Protestantse Kerk Nederland. We zoeken samen naar inspiratie uit de Bijbel, het Woord van God. We zoeken naar wat ons samenbindt en drijft, naar hoe we Jezus' voorbeeld hier en nu kunnen volgen.

LIEFDE

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: "Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn."¹ Wij willen dit voorbeeld volgen en een gemeenschap zijn waar de liefde geoefend kan worden. De liefde die we willen oefenen is de naastenliefde, *agape*: liefde die niet door het gevoel maar door geloofsvertrouwen wordt gestuurd.

De gemeente als zo'n liefdesgemeenschap is een gastvrij, inspirerend huis waar warmte en veiligheid een goed thuis bieden aan mensen die van daaruit de wereld in trekken.

LICHT IN DE WERELD

Jezus zei: "jullie zijn het licht in de wereld"². Wij verstaan dit als een opdracht aan ons als protestantse gemeente. Wij

¹ Johannes 13:34-35

² 'Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.' Mattheüs 5:14-16

mogen leven vanuit het besef dat Gods Koninkrijk hier en nu is. En dat willen we delen. Daarom willen we actief aandacht hebben voor mensen die van dat Koninkrijk nog niet zoveel merken.

GROEIEN ALS GELOOFSGEMEENSCHAP

De afgelopen jaren is het aantal gemeenteleden langzaam minder geworden, net als het aantal kerkgangers. Kinderen, tieners en jongvolwassenen zijn op enkele gelukkige uitzonderingen na niet meer actief in de gemeente. Wij weten ons geleid door het Evangelie, de boodschap waar de kerk van leeft. Daarom willen we de komende jaren terug naar die basis. Daarmee willen we ook mensen naast de actieve vaste kern betrekken. We willen inspiratie opdoen in vieringen, leren in samenkomsten en gespreksbijeenkomsten, omzien naar onze naasten, delen van de gaven die wij van God gekregen hebben en daarmee Gods getuigen zijn.

Vieringen

Pastorale Raad

De viering in de Joriskerk is de eerste hoefdpijler van ons gemeente zijn. De dienst is een moment van inspiratie en appel.

WE VERTALEN DE BIJBEL NAAR ONS DAGELIJKS LEVEN

We zoeken naar een duidelijke bijbeluitleg die we kunnen vertalen naar ons dagelijks leven. We luisteren niet alleen met ons hoofd, we willen dat de viering ook ons hart raakt. Muziek speelt tijdens onze kerkdienst een grote rol. We voelen ons dan ook bevoorrecht met alle muzikale bijdragen.

WE WERKEN SAMEN AAN DE VIERINGEN

Een goede communicatie tussen gemeente en predikant(en) is nodig om te zorgen dat:

- de opzet van onze kerkdiensten (liturgische lijn) herkenbaar is. Dit is belangrijk omdat we met meer gastpredikanten te maken hebben.
- gemeenteleden betrokken blijven bij voorbereidingen van diensten. Bijvoorbeeld via de raden, cantorij, lectoren, kindernevendienst, catechese-groep en de liturgische bloemengroep.
- we samen werken aan diensten zonder dominee en bijelkaar-op-bezoekkwartaaldiensten in de Ring Limburg-Noord.
- de kerkdiensten uitnodigend, toegankelijk en maatschappelijk betrokken zijn.

WE HEBBEN AANDACHT VOOR KINDEREN

In de diensten hebben we ook aandacht voor de kinderen. De preken zijn soms moeilijk voor de jongste kinderen. Daarom hebben we iedere zondag kindernevendienst. Kinderen krijgen in onze pluriforme samenleving nauwelijks Bijbelverhalen meer mee. Daarom vinden we het heel belangrijk dat kinderen in de kindernevendienst de verhalen uit de Bijbel horen. We leggen zo een basis die zij kunnen koppelen aan hun eigen levensverhalen.

WE ZENDEN ONZE KERKDIENTEN LIVE UIT

In de coronaperiode hebben we goede ervaring opgedaan met internetdiensten vanuit de Joriskerk en gezamenlijke internetdiensten met onze PKN-buurgemeenten Roermond, Maasbracht en Weert-Budel. Dit was belangrijk voor ons kerkelijk leven tijdens deze moeilijke periode. Daarnaast gaf het een grote impuls aan de onderlinge samenwerking met onze buurgemeenten. We willen onze kerkdiensten live blijven uitzenden via internet. Bijvoorbeeld voor gemeenteleden die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, voor zieken, buitenkerkelijken en voor andere belangstellenden

ver weg en dichtbij. En het is gemakkelijker om de dienst van een buurgemeente online te volgen als we in de Joriskerk geen predikant voor een zondag hebben.

Gespreksbijeenkomsten

Pastorale Raad

De gesprekskringen en wijkavonden aan huis zijn de tweede pijler van ons gemeente zijn. Deze activiteiten zijn interactief: het gaat juist om het gesprek met elkaar. Ook hierin willen we een liefdesgemeenschap zijn. Er is aandacht voor elkaars lief en leed en we denken samen na over wat het geloof voor ons betekent. Geïnspireerd door de Bijbel delen we in deze kringen met elkaar wat ons te doen staat in ons persoonlijk leven en in de wereld. De predikant heeft hier een actieve en inspirerende rol in.

WE BETREKKEN MENSEN ACTIEVER

Het gevaar bestaat altijd dat in een gemeenschap een ‘ons-kent-ons sfeer’ ontstaat. Voor nieuwelingen is het dan vaak lastig om aan te sluiten. We willen uitstralen dat iedereen welkom is bij onze wijkavonden en gesprekskringen. En mensen actiever betrekken bij deze bijeenkomsten.

De komende jaren hebben we een groeiend aantal oudere gemeenteleden die minder mobiel zijn. Samen willen we ons best doen om ook deze gemeenteleden de kans te geven betrokken te blijven.

Vieringen en gespreksbijeenkomsten zijn allebei belangrijk. We willen daarom richting geven aan de inhoud van de gespreksavonden. Zodat we met elkaar kunnen zoeken naar een ‘geloofsgesprek’. Een geloofsgesprek over ons geloof en ongelooft, vanuit onze gezamenlijke basis: onze protestants-christelijke traditie.

De pastorale raad en de predikant bereiden de wijkavonden voor. Dit kan ook gezamenlijk zodat we een onderwerp in de hele gemeente bespreken. Ook zorgen zij dat gespreksleiders van de bijeenkomsten een training kunnen krijgen als dat nodig is.

We denken ook na over hoe en op welke manier andere bijeenkomsten door kunnen blijven gaan zonder dat een predikant aanwezig is. Bijvoorbeeld voor de tafelgespreksgroep en de gespreksgroepen Bijbel lezen op maandag en Baanbrekers en dwarsliggers.

Omzien naar elkaar

Pastorale Raad

“Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.”³ Een gemeente is juist door een herkenbare eigen levensstijl een gemeente van Christus. Dit begint bij een toegankelijke kerkdienst. Na afloop is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens een kop koffie. We willen ook buiten de kerkdienst en de zondagse kop koffie oog voor elkaar hebben.

WE VERDELEN DE TAKEN BINNEN DE WIJKEN BREDER

Onze gemeenteleden wonen in de hele regio Venlo. Omdat we zo verspreid wonen komen we elkaar niet zomaar tegen. Daarom is de gemeente opgedeeld in wijken en heeft iedere wijk vanuit de pastorale raad een contactpersoon. De contactpersoon is aanspreekpunt in de wijk. Ook schakelt de contactpersoon anderen in als dat nodig is. We willen de taken binnen de wijken breder verdelen. We betrekken dan meer mensen én we maken taken kleiner. Deze manier van

³Johannes 13:35

taken delen vraagt wel om een goede coördinatie en communicatie.

WE ZOEKEN NAAR MEER MANIEREN OM ELKAAR TE ONTMOETEN

Omzien naar elkaar begint met ontmoeting. Ook als deze ontmoeting niet zo vanzelfsprekend is zoeken we naar manieren om elkaar te ontmoeten. Onze kerkdienst moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook als het niet lukt om fysiek in de kerk te zijn. Tijdens de coronaperiode merkten we hoe belangrijk het is om bij elkaar te komen. Samen komen is belangrijk om gemeenschap te voelen, om van elkaar te horen wat iemand beweegt, waar iemand mee worstelt en of en waarmee iemand hulp kan gebruiken.

In de komende periode zoeken we naar meer kanalen om contact met elkaar te hebben als de manier waarop we dat gewend zijn niet mogelijk is. Het is een uitdaging om onze uitgestrekte gemeenschap (geografisch gezien) te blijven verenigen. En om ook buiten de eigen wijk het contact te zoeken met de ander. Op wijkniveau blijft het belangrijk dat een contactpersoon monitort, open staat voor signalen en een eventuele hulpvraag op de juiste plek kan neerleggen zodat we kunnen blijven omzien naar elkaar.

Delen

Diaconie

De diaconie vindt haar oorsprong in het Bijbelboek Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 6. De diaconie vraagt aandacht voor lijden en onrecht. Bij mensen binnen de kerkelijke gemeente, bij de overheid en bij maatschappelijke instellingen. De diaconie geeft het goede voorbeeld door bij lijden en onrecht zelf dienstbaar te zijn. Bijvoorbeeld door een gift of door op een andere manier een helpende hand te bieden.

Omzien naar de ander kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door met iemand te gaan praten. Of door te helpen met het zoeken naar oplossingen en soms directe hulpverlening. We overleggen dit altijd met de hulpvrager. De diaconie probeert hierbij samen te werken met andere maatschappelijke instanties om zo krachten te bundelen en mogelijkheden te vergroten.

WE WILLEN MEER GEMEENTELEDEN BETREKKEN

De diaconie heeft als aandachtsgebieden gemeentelijk diaconaat, regionaal/landelijk diaconaat, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking en vluchtelingdiaconaat. Zij geeft directe hulp aan vluchtelingen, bijvoorbeeld door een bijbel in de eigen taal kopen, meubilair of een leenfiets te regelen. Ook denkt en doet de diaconie mee met het opzetten van gezamenlijke hulpacties met andere geloofsgemeenschappen binnen bijvoorbeeld de Raad van Kerken Venlo. De diaconie wil hier graag meer gemeenteleden bij betrekken.

De diaconie probeert veel verschillende mensen die hulp nodig hebben te helpen. Daarom zijn er collectes voor lokale, regionale, landelijke en wereldwijde doelen. En zijn er speciale acties als er rampen of noodsituaties zijn.

WE STEUNEN DE VOEDSELBANK

De voedselbank blijft (helaas) een vast punt van aandacht voor de diaconie. Bij de kerkdiensten zamelen we als gemeente houdbare voedselproducten in. Tijdens bepaalde wijkavonden collecteren we voor de voedselbank. De diaconie is vaste donateur voor de voedselbank. En helpt met de inzameling bij supermarkten.

Vaste aandachtspunten van de diaconie zijn onder andere:

- armoede en jongeren

- diaconaal vakantieproject
- steun aan vluchtelingen/statushouders

WE ZOEKEN NAAR SAMENWERKING

Uiteindelijk zoeken we binnen de diaconieën van de kerken in Noord-Limburg naar een bepaalde vorm van samenwerking (oecumene). Bijvoorbeeld collectes, jeugd, Kerk-in-Actie en de vaste aandachtspunten.

Verbinding zoeken en verbinding maken

Missionaire Werkgroep

We delen de zorgen in onze samenleving over de groeiende onrechtvaardigheid en over de toekomst van de aarde. De christelijke traditie en de Bijbelverhalen zijn steeds onbekender. Mensen zoeken naar houvast en zingeving in hun leven, naar hoop en toekomst. Door moderne communicatiemiddelen trekken mensen zich steeds vaker terug in hun eigen bubbel. De coronapandemie en de beschermingsmaatregelen hiertegen hebben dit nog verder versterkt.

VERBINDEN DOOR GODS WOORD

Wij geloven dat de boodschap van Gods liefde en de opdracht elkaar lief te hebben, leidt naar een betere samenleving, waar toenadering in plaats van verwijdering wordt gezocht. Wij willen mensen verbinden door Gods woord en vertellen wat ons beweegt en wat de schatten zijn van ons geloof en onze Christelijke traditie.

Sterker dan voorheen zullen we de verbinding zoeken met de mensen om ons heen en open staan voor wat er leeft in de samenleving. We willen oog en oor hebben voor wat er gebeurt in de wereld, voor Gods schepping, waar wij als mensen onderdeel van zijn. We voelen ons verantwoordelijk te zorgen voor deze schepping. We willen mensen ontmoeten zowel buiten, als binnen onze kerkgemeenschap

en hen (opnieuw) in aanraking brengen met Gods boodschap van liefde. Deze boodschap kan antwoorden geven op de vragen van deze tijd.

OPEN STAAN VOOR DE MENSEN OM ONS HEEN

God heeft ons lief en geeft ons de opdracht elkaar lief te hebben. Het verhaal van Jezus is de getuigenis van Gods liefde voor de mens. Het is onze leidraad hoe we elkaar lief moeten hebben. Hij geeft ons de opdracht om open te staan voor de mensen om ons heen, om te zorgen voor elkaar en voor zijn schepping.

VAN WOORD NAAR DAAD

We willen laten zien hoe we in de Joriskerk Venlo samen geloven en hoe wij deze opdracht in woorden en daden vertalen. En we doen dit met oprecht open oor voor de ander, wie er ook op ons pad komt. Op deze manier willen we werken aan een meer rechtvaardige en duurzame wereld.

In de komende periode willen wij een plan uitwerken om vanuit de opdracht elkaar lief te hebben en vanuit de Protestantse Christelijke traditie waarin wij staan, concreet verbinding te maken met mensen om ons heen, gericht op de problemen van deze tijd, zoals de groeiende kloof tussen rijken en armen, de klimaatcrisis, vluchtelingenproblematiek en de coronacrisis. Daarbij zullen we rekening houden met de beschikbare menskracht en zowel binnen als buiten onze kerk samenwerking zoeken. We denken aan speciale diensten, gespreksavonden, acties voor goede doelen rond de thema's van vrede, gerechtigheid, en heelheid van Gods schepping.

WE BUNDELEN KRACHTEN DOOR VERBINDING TE MAKEN

Oecumene

We kunnen krachten bundelen zoals we bijvoorbeeld deden met de organisatie van de volkskerstzang met het Leger des

Heils of de oecumenische stiltevieringen in de advents- en veertigdagentijd. We hechten grote waarde aan de oecumenische contacten met andere kerken in Venlo, met name via de Raad van Kerken Venlo. Eén van de nieuwe ideeën is het houden van een gezamenlijke openluchtdienst.

Vorming en Toerusting

Activiteiten in het kader van Vorming en Toerusting worden in samenwerking met Stichting Het Groenewold aangeboden in het programma van de Stiltekamer.

De maandelijkse filmavond is ook een activiteit die hierbij past. Het is een van onze activiteiten met een groeiend ledental. Een film in het filmhuis bekijken en daarna nabespreken blijkt een vorm te zijn die mensen aanspreekt.

Uitnodigende aanwezigheid

We vestigen aandacht op de kerk als baken in de binnenstad en de diensten en activiteiten die daar plaatsvinden. Een zelfstandige werkgroep organiseert hiertoe maandelijks Open Joris op zaterdagen.

Jeugdwerk

Pastorale Raad

De laatste jaren was er geen speciale jeugdouderling, jeugddiaken of een jeugdraad. Daarom hadden we afgesproken dat iedere raad en groep aandacht moet hebben voor het jeugdwerk. Omdat we het allemaal enorm belangrijk vinden, want de jeugd heeft de toekomst, ook in de kerk. De afspraak 'iedereen moet er aandacht voor hebben' blijkt echter te vrijblijvend te zijn.

WE ZETTEN HET JEUGDWERK HOGER OP DE AGENDA

Het jeugdwerk willen we daarom de aankomende periode veel hoger op de agenda zetten. We willen weer zorgen dat er een jeugdcontactpersoon komt. We hebben ontdekt dat

als we de jeugd van onze gemeente vragen om in actie te komen voor een goed doel ze meteen hiertoe bereid zijn. Daarom kijkt vooral de diaconie naar mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten met de jeugd.

WE LEGGEN CONTACTEN MET ANDERE KERKEN

We hebben niet veel jeugdleden. Daarom is het verstandig om contacten te leggen met andere kerken. In de ontmoeting met elkaar kunnen jongeren ervaren dat ze niet de enige zijn die iets hebben met kerk en geloof in Jezus. De Carrousel heeft ons geleerd dat samenwerking met jeugd veel verder weg in Limburg niet erg goed werkt. Daarom is er al een begin gemaakt met contacten met andere plaatselijke kerken (Vrijgemaakt Gereformeerd, Evangelisch). Dit werken we in de komende beleidsperiode verder uit.

Beheer

College van Kerkrentmeesters

Limburg vergrijsst en de bevolking groeit minder snel. Hierdoor verwachten we in Limburg stilstand of krimp van de economie. Landelijk is de verwachting dat de economie matig groeit. Dit zijn autonome demografische ontwikkelingen waarop wij als kerkgemeenschap geen invloed hebben.

Dit baart ons aan de ene kant zorgen: ons ledental en onze inkomsten zullen dan mogelijk dalen. Aan de andere kant vormt deze ontwikkeling ook een uitdaging om omstandigheden te creëren zodat we ons als kerkgemeenschap kunnen blijven manifesteren.

In de komende beleidsperiode willen de kerkrentmeesters daarom aan de volgende speerpunten werken:

WE WERVEN GELD

- Aktie Kerkbalans en overige financiële acties stemmen we onderling goed af. Als dat nuttig en mogelijk is stemmen we de benadering af op leeftijdsgroepen.

- We stimuleren gemeenteleden om mogelijkheden te benutten om fiscaal vriendelijk te schenken.
- We monitoren of er subsidiemogelijkheden zijn en zetten die in.

WE VERBETEREN DE GEBRUIKS- EN EXPLOITATIEMOGELIJKHEDEN VAN DE JORISKERK EN HET NIEUWE BAKEN

We willen mogelijkheden onderzoeken voor een meer flexibele en multifunctionele inrichting van de Joriskerk. We kijken ook naar de mogelijkheden van externe financiering, bijvoorbeeld door subsidies. Een eerste aanzet is door de coronapandemie uitgesteld. Het roept de vraag op of wij ons nu niet eerst (opnieuw) moeten (her)oriënteren op nut, noodzaak en (on)mogelijkheden van deze ambitie. Hebben we deze ambitie nog als gemeente? En zo ja, wie is bereid zich in te zetten? Denk aan het meewerken aan de voorbereiding en uitvoering van deze ambitie. Maar ook een financiële bijdrage: soms is een eigen bedrag vanuit de gemeente een voorwaarde voor het krijgen van subsidie. We stellen daarom eerst een plan van aanpak op.

WE LETTEN OP NUT EN NOODZAAK VAN ONZE UITGAVEN

We blijven een scherpe focus houden op nut en noodzaak van onze kerkelijke uitgaven. Deze focus moet hand in hand gaan met onze ambities.

WE STREVEN NAAR EEN 80% PREDIKANTSPLAATS

Wij blijven ernaar streven om de komende jaren een predikantsplaats van minimaal 80% te handhaven. We zullen daarbij de bereidheid moeten hebben om ook naar alternatieven te zoeken als dit niet of onvoldoende lukt. Denk daarbij aan de inzet van een kerkelijk werker of aan intensievere samenwerking met onze buurgemeenten in de Ring Limburg-Noord.

Communicatie

College van Kerkrentmeesters

WE BRENGEN ELKE VIER WEKEN SAMENSPRAAK UIT

Ons kerkblad Samenspraak blijft elke vier weken verschijnen. Een digitaal abonnement blijft gratis.

Tijdens corona startten we met een wekelijkse digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief lijkt een definitieve plek te hebben gekregen in onze communicatie. De link naar de digitale kerkdiensten en de actualiteit van de berichten zijn voordelen van dit medium.

Via onze kerkelijke website www.joriskerk.net presenteren wij ons aan de buitenwereld en aan onze kerkleden. Naast de website is er ook nog een goede aanvulling in de vorm van een Facebookpagina actief.

WE KIJKEN NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN EN NIEUWE DOELGROEPEN

In de toekomst verwachten we dat sociale media een steeds grotere rol gaan spelen in de communicatie, zeker bij de jeugd. We houden mogelijkheden daarom goed in de gaten.

Onze geheel vernieuwde audiovisuele installatie biedt extra mogelijkheden voor vernieuwingen van onze (digitale) kerkdiensten.

Onze regio is een vakantiegebied. We willen daarom ook vakantiegangers bereiken met onze communicatiemiddelen.

Een uitdaging is het leggen van contacten met nieuwe Nederlanders om ze bij onze gemeente actief te betrekken.

Organisatie

College van Kerkrentmeesters

WE BOUWEN DE REGIONALE SAMENWERKING VERDER UIT

In de komende beleidsperiode ligt het voor de hand om onze samenwerking op regionaal niveau verder uit te bouwen. De

synode ('Lichtere kerk')⁴ en de classis ('Presentieplan')⁵ hebben hiervoor aanzetten gegeven en het probleem beschreven.

De coronatijd heeft ons geleerd welke voordelen regionale samenwerking kan hebben. Onlangs is met steun en formele instemming van de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne de Ring Limburg-Noord opgericht. Dit geeft de samenwerking een stevige basis.

Wij blijven met de kerkelijke gemeente in Venray samenwerken ondanks dat de kerkelijke gemeente Venray ervoor gekozen heeft niet mee te doen met dit nieuwe samenwerkingsverband.

WE STREVEN NAAR EEN EENVOUDIGER KERKELIJKE ORGANISATIE

We blijven streven naar vereenvoudiging van onze kerkelijke organisatie. Zo hebben we het smal moderamen en het breed moderamen opgeheven en laten opgaan in één moderamen dat iedere maand vergadert. De voltallige kerkenraad vergadert om de andere maand. Daarmee hopen we meer effectiviteit en efficiëntie te bereiken in onze vergaderstructuur.

Tot slot

Wij willen vanuit liefde het licht in de wereld zijn. Omdat we ons geraakt weten door het Evangelie, de boodschap waar de kerk van leeft. We zijn dankbaar en gelukkig met alle mensen die bijdragen om dat als geloofsgemeenschap in Venlo te doen.

⁴<https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/naar-een-lichtere-kerk/>

⁵<https://www.classisbrabantlimburg.nl/toekomstgerichte-presentievisie-voor-gemeenten-in-de-classis/>