

# Seniorenmiddag Protestantse Kerk Venlo 2019.

Waar: Missiemuseum Steyl

Wanneer: Dinsdag 9 Juli 2019 van 14.00 tot 17.00 uur

Opgeven bij: Laurens en Nans van der Blom.

De seniorenmiddag is dit jaar op dinsdag 9 juli. We bekijken samen het museum en voor wie dat wil is er een rondleiding door de prachtige kloostertuinen met grotten en een bezichtiging van de beneden- en bovenkerk St. Michaël. We doen dat in twee groepen onderleiding van een gids. De ene groep is bestemd voor deelnemers die minder goed ter been zijn en de tweede die geen moeite met lopen heeft. De rondleiding duurt 1,5 uur.

Daarna is er koffie, thee en een drankje met vlaai in de Jochumhof dat tegenover het museum ligt. Genoeg ingrediënten om er een gezellige en interessante middag van te maken.

Senioren vanaf 75 jaar worden hiervoor per brief uitgenodigd, maar ook jongere ouderen zijn welkom. Verder bent u welkom om iemand uit te nodigen om met u mee gaan. U kunt zich opgeven bij Laurens en Nans van der Blom (**graag vóór 28 juni**), dan nemen we na 1 juli contact met u op over het vervoer naar Steyl.

We ontmoeten elkaar rond twee uur bij de ingang van het museum. Parkeren kan in de buurt. De eigen bijdrage voor deze middag is 5 euro . Dit bedrag kan ter plaatse worden betaald . Voor museumkaarthouders is geen eigen bijdrage nodig.

Het adres van Laurens en Nans van der Blom is Henry Dunantstraat 3a. Tel 077 351 6664, Email: [water-blom@versatel.nl](mailto:water-blom@versatel.nl)

Hartelijke groet

Henk Budding, Laurens van der Blom

-----  
Ik wil graag mee met de seniorenmiddag. Ik heb wel/ geen eigen vervoer.

Naam/namen.....Adres.....

Telefoon.....

Ik ben/wij zijn in het bezit van een museumkaart /van museumkaarten.....ja /nee