



**Beleidsplan Protestantse Gemeente Venlo e.o.
2016-2021**

Inleiding

Voor u ligt ons nieuwe beleidsplan voor de jaren 2016-2021. Dit plan werd geschreven in een periode dat we aankeken tegen het komende emeritaat van onze gemeentepredikant Franz-Joseph Hirs en de daarop volgende vacaturetijd en beroeping van een nieuwe predikant. Het zal dan ook deel uitmaken van het informatiepakket voor een nieuwe predikant, naast zijn/haar profielschets, de profielschets van onze protestantse gemeente en die van de burgerlijke gemeenten in ons gebied.

Niettemin is, los van deze korte-termijn zaken, gepoogd een frisse start te maken voor het beleid in de komende vijf jaar. De uitvoering zal gerealiseerd worden middels de jaarplannen van de diverse raden uit onze gemeente, zoals het college van diakenen, het college van kerkrentmeesters, de missionaire raad en de pastorale raad.

De input voor dit plan is geleverd door bovenstaande colleges/raden, het kindernevendienstteam en de profielcommissie. Hen is gevraagd het vorige beleidsplan eens goed tegen het licht te houden en duidelijke "speerpunten" voor de toekomst aan te geven. Nadrukkelijk is ook gevraagd om te kijken waar gesnoeid kan worden om nieuwe groei mogelijk te maken en "back to basics" te gaan. Over dit laatste gaf de Nota "KERK 2025, Waar een Woord is, is een weg" van onze landelijke kerk ons de nodige inspiratie. Op de jaarlijkse bezinningsdag van onze kerkenraad en overige genodigden op 21 mei jl. hield ds. Arjan Plaisier, scribe van de PKN, een boeiende, bemoedigende en openhartige inleiding over de visie achter "KERK 2025". Hierdoor gevoed bespraken en becommentarieerden we daarna ons beleidsplan en dit is dan het resultaat.

De redactiecommissie bestond uit Christa van der Lugt, Tiny Franken en ikzelf. Tiny verzorgde de eindtekst, waarvoor dank.

Zoals eerder gemeld zal uitwerking in concrete acties plaats vinden in de colleges, raden en overige groepen binnen onze gemeente.

Graag nodig ik u uit om aan deze acties vol geloof, hoop en liefde deel te nemen.

Gert Reitsma
Voorzitter Kerkenraad

Venlo, 11 juni 2016

Beleidsplan Protestantse Gemeente Venlo

2016-2021

Wie het Nieuwe Testament leest, merkt dat de vreugde eraf spat wanneer over de kerk gesproken wordt. Denk aan prikkelende woorden als 'bruid' en 'lichaam van Christus'. Beelden die uitdrukken dat de kerk een gave is van God zelf en niet een moeizaam product van mensen. De kerk wordt gevormd door mensen maar het geheim ervan is de Heer zelf. Vandaar die vreugde.

Wanneer het vandaag over de kerk gaat, komen er bijna vanzelf ook andere woorden en beelden boven. Woorden als krimp en vergrijzing, en het beeld van een gebouw onder een dikke laag stof. De kerk die eens een vast onderdeel uitmaakte van onze cultuur en samenleving lijkt nu overbodig. In zulke tijden is de verleiding groot om maar op te houden met de kerk.

Moeten we er dan inderdaad mee ophouden? Velen weigeren dat te doen. Als je doorvraagt, is dat niet omdat ze vinden dat de kerk er nu eenmaal bij hoort, maar omdat zij van de kerk houden. Omdat ze zich diep aangesproken weten door het evangelie, de boodschap waar de kerk van leeft. Omdat ze zich geen leven kunnen voorstellen zonder kerk.

Een leven zonder de kerk zal er niet zijn. De kerk is niet als een menselijk project begonnen maar als een gave van God. Een gave die bestand is tegen slijtage, afbraak en vervlakking. Zelfs als er een stoflaag over de kerk ligt, zal het leven eronder nooit helemaal verstikken. Het wordt op een verborgen manier in stand gehouden door God zelf.

Dat houdt wel de uitdaging in om dat leven steeds weer op het spoor te komen. Om stof van de kerk af te blazen of te

laten blazen. Om die sprekende beelden over de kerk van het Nieuwe Testament weer te ontdekken en te beleven. Terug naar de basis, de kern te gaan en weer te ontdekken waar het om gaat.

Onze basis: we zijn een geloofsgemeenschap binnen de Protestantse Kerk Nederland, zoekend naar inspiratie uit de Bijbel, het Woord van God. We zijn zoekend naar wat ons samenbindt en drijft, naar hoe we Jezus hier en nu kunnen navolgen.

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: 'Ik geef jullie een nieuw gebod: Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'¹ Wij willen in navolging hiervan een gemeenschap zijn waar de liefde geoefend kan worden. De liefde hier bedoeld is de naastenliefde, agapè: liefde die niet door het gevoel maar door geloofsvertrouwen wordt gestuurd.

De gemeente, verstaan als zo'n liefdesgemeenschap, wordt dan een gastvrij, inspirerend huis waar warmte en veiligheid een goed onderkomen bieden aan mensen die van daaruit de wereld in trekken.

Daarnaast willen we als protestantse gemeente de woorden van Jezus: 'jullie zijn het licht in de wereld'² verstaan als een opdracht aan ons. Wij mogen al leven vanuit het besef dat Gods Koninkrijk hier en nu is, en dat willen we delen.

¹ Johannes 13:34-35

² 'Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.' Mattheüs 5:14-16

Daarom willen we actief aandacht hebben voor mensen die van dat Koninkrijk nog niet zoveel merken.

De afgelopen jaren is het aantal gemeenteleden gestaag afgenomen, evenals het aantal kerkgangers. Kinderen, tieners en jongvolwassenen zijn op enkele gelukkige uitzonderingen na niet meer actief in de gemeente. Omdat we ons diep aangesproken weten door het evangelie, de boodschap waar de kerk van leeft, stellen we ons de komende jaren ten doel om terug naar die basis te gaan, zodat we ook mensen naast de actieve vaste kern kunnen gaan betrekken bij dit evangelie. Daarom willen we als geloofsgemeenschap groeien door inspiratie op te doen in vieringen, door te leren in samenkomsten en gespreksbijeenkomsten, door om te zien naar onze naasten, door te delen van de gaven van God gekregen, door getuigen te zijn en ons gezonden te weten.

- **Vieringen**

De vorm van de kerkdienst nodigt vooral uit om de dienst als een moment van inspiratie en appèl te verstaan. We zoeken naar een duidelijke Bijbeluitleg die vertaald kan worden naar ons dagelijks leven; daarbij willen we niet alleen ons hoofd aangesproken weten, maar ook geraakt worden in ons hart. Muziek speelt binnen onze kerkdienst een grote rol. We voelen ons dan ook bevoorrecht met alle muzikale bijdragen.

De laatste jaren zijn er geen grote veranderingen in de liturgie geweest. Wel maken we sinds het verschijnen in 2013 gebruik van het nieuwe liedboek. Dankzij de fulltime predikant die we tot nu toe hebben gehad en die in de meeste diensten voorgaat, is er een grote herkenbaarheid in de liturgie.

In de komende beleidsperiode willen we een **liturgiecommissie** instellen. Dit om

- een liturgische lijn in de kerkdiensten te waarborgen vooral omdat we met meer gastpredikanten te maken hebben;
- gemeenteleden betrokken te houden bij voorbereidingen van diensten (hierbij valt te denken aan de verschillende raden, cantorij, lectoren, kindernevendienst, catechese-groep en de liturgische bloemengroep),
- de kerkdiensten uitnodigend, toegankelijk en maatschappelijk betrokken te laten zijn.

In de diensten willen we ook aandacht hebben voor de kinderen. Omdat de preken voor de jongste kinderen minder aansluiten bij hun beleving hebben we iedere zondag kindernevendienst. Juist omdat de kinderen in onze pluriforme samenleving nauwelijks Bijbelverhalen meer mee krijgen, vinden we het van groot belang dat in de kindernevendienst die verhalen uit de Bijbel verteld worden om zo een basis te leggen die gekoppeld kan worden aan hun eigen levensverhalen.

- **Gespreksbijeenkomsten**

De gesprekskringen en wijkavonden aan huis hebben een meer interactief karakter. Ook hier willen we een liefdesgemeenschap zijn waar aandacht is voor ieders lief en leed, maar ook een plaats waar we ons bezinnen op onze roeping. In deze kringen willen we, geënt op de Bijbel, elkaar bevragen op wat ons te doen staat in ons persoonlijk leven en in de wereld.

Het gevaar bestaat altijd dat in een gemeenschap een 'ons kent ons sfeer' ontstaat waar een nieuweling maar moeilijk toegang tot krijgt. Voor de gesprekskringen willen we in de komende jaren niet alleen openheid uitstralen maar ook daadwerkelijk mensen actiever betrekken bij deze

bijeenkomsten. We zijn ons ervan bewust dat we een groeiend aantal oudere gemeenteleden krijgen dat minder mobiel is. Samen willen we ons best doen om ook deze gemeenteleden de kans te geven betrokken te blijven.

Beide vormen van samenkomen, vieringen en gespreksbijeenkomsten, vinden we even belangrijk. Dit betekent dat we eisen aan de inhoud van de gespreksavonden moeten stellen. We willen niet verzanden in algemeen maatschappelijke gesprekken maar met elkaar spreken vanuit onze gezamenlijke basis: ons Protestants Christelijk geloof.

Tot nu toe werden de wijkavonden door onze predikant geleid. We willen nu een **commissie vorming en toerusting** starten. Dit om:

- wijkavonden gezamenlijk voor te bereiden zodat een onderwerp gemeente-breed aan bod komt,
- te zorgen voor training van gespreksleiders.

Er zal ook nagedacht moeten worden hoe bepaalde andere bijeenkomsten doorgang kunnen vinden zonder de bijdrage van een predikant en mogelijk in een andere vorm; hierbij valt te denken aan o.a. de groepen 'tafelgesprek', 'Bijbel lezen op maandag' en 'baanbrekers en dwarsliggers'.

- **Omzien naar elkaar**

'Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'³ Duidelijk is dus dat een gemeente juist gemeente is door een herkenbare eigen levensstijl. Omdat wij gastvrijheid hoog in het vaandel hebben, denken we dat we er niet zijn met een toegankelijke kerkdienst en een hartelijke uitnodiging om na de dienst een kopje koffie mee te drinken.

³Johannes 13:35

Ook buiten de ontmoetingen rondom de kerkdienst willen we oog voor elkaar hebben.

Omdat we zo verspreid wonen komen we elkaar niet zomaar tegen. Daarom hebben we de gemeente opgedeeld in wijken en heeft iedere wijk vanuit de Pastorale Raad zo mogelijk een contactpersoon. De bedoeling is dat de contactpersoon aanspreekpunt is in de wijk en dat hij of zij daar waar nodig mensen inschakelt. Door de taken binnen de wijken breder te gaan verdelen betrekken we meer mensen er bij én worden taken minder omvangrijk. Deze manier van taken delen vraagt wel om een goede coördinatie en communicatie.

- **Delen**

De leden van de Diaconale Raad stellen zich ten doel om te helpen waar geen helpers zijn. Dit doen zij door aandacht te vragen van mensen binnen de kerkelijke gemeente en bij de overheid en maatschappelijke instellingen voor situaties van lijden en onrecht die zij constateren. Maar ook door gaven te geven; enerzijds door dienstbaar te zijn in situaties en anderzijds door een helpende hand te bieden door middel van een renteloze lening of een gift.

De Diaconale Raad heeft naast gemeentediaconaat, regio/landelijk diaconaat, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking, als speerpunt vluchtelingendiaconaat. Zij bieden directe hulp aan vluchtelingen (bv aanschaf Bijbel in eigen taal, meubilair, leenfiets) maar ook denken en doen zij mee om gezamenlijke hulpactiviteiten op te zetten met andere geloofsgemeenschappen bijvoorbeeld binnen de Raad van Kerken. Het zou goed zijn als meer gemeenteleden hierbij betrokken kunnen worden de komende jaren.

- **Getuigen zijn**

Wil je groeien en protestants christelijk aanwezig zijn in onze samenleving dan is het van belang te weten welke identiteit je hebt. Zelfkennis is hier van belang en daarom is het nodig om elkaar daar over te blijven bevragen. We willen voorkomen dat we 'grijs' worden. Daarnaast is het nodig dat we onze schroom afleggen om vrij te durven spreken over ons geloof in God.

We kunnen 'protestants christelijk aanwezig zijn' door meer aandacht te vestigen op de kerk als baken in de binnenstad en de diensten en activiteiten die daar plaatsvinden, door uitnodigend te zijn. Dit doen we door activiteiten zoals 'Open Joris' en de volkskerstzang te organiseren en onze kerkgemeenschap te presenteren tijdens de Ouverture .

De maandelijkse filmavond is eveneens een activiteit die hier bij past; het blijkt een van onze activiteiten die een groeiend ledental kent. Een film in het filmhuis bekijken en daarna nabespreken blijkt een vorm te zijn die mensen aanspreekt.

- **Gezonden zijn**

Omdat de gemeente 'niet van de wereld, maar wel in die wereld gezonden is'⁴ weten we ons verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Waar door samenwerking het evangelie breder verkondigd kan worden willen wij aanwezig zijn.

We kunnen krachten bundelen zoals bijvoorbeeld gedaan is in de organisatie van de volkskerstzang met het Leger des Heils en in de oecumenische stiltevieringen in de advents- en veertigdagentijd. We hechten grote waarde aan de oecumenische contacten met andere kerken in Venlo, met

⁴ Vgl. Johannes 17:16-18

name via de Raad van Kerken. Onze samenwerking met de Evangelische Gemeinde Straelen-Wachtendonk verdient nog verdere bezinning.

Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat we in een pluriforme samenleving leven; bijna iedereen komt wel in aanraking met anders- of niet- gelovigen. De opdracht 'heb elkaar lief' willen we dan ook naleven door open te staan voor dialoog met hen.

Jeugdwerk

De laatste jaren was er geen speciale jeugdouderling of -diaken, noch een jeugdraad. Daarom hadden we afgesproken dat iedere raad en groep aandacht moet hebben voor het jeugdwerk omdat we het allemaal zien als enorm belangrijk want 'de jeugd heeft de toekomst', ook in de kerk. De afspraak 'iedereen moet er aandacht voor hebben' blijkt echter te vrijblijvend te zijn.

Het jeugdwerk willen we daarom de aankomende periode veel hoger op de agenda zetten en we willen weer zorgen dat er een jeugdcontactpersoon komt. We hebben ontdekt dat als we de jeugd van onze gemeente vragen om in actie te komen voor een goed doel ze meteen hiertoe bereid zijn. Daarom zal met name de Diaconale Raad de mogelijkheden voor samenwerking met de jeugd bij zijn activiteiten overwegen.

Gezien het beperkte aantal jeugdleden is het verstandig om contacten te leggen met andere kerken. In de ontmoeting met elkaar kunnen jongeren ervaren dat ze niet de enige zijn die iets hebben met kerk en geloof in Jezus. De 'Carrousel' heeft ons geleerd dat samenwerking met jeugd veel verder weg in Limburg niet erg goed werkt; daarom is er al een begin gemaakt met contacten met andere plaatselijke

kerken (Vrijgemaakt Gereformeerd, Evangelisch). Dit moet in de komende beleidsperiode verder worden uitgewerkt.

Beheer

Een landelijke tendens zal zijn dat we in de toekomst, gezien de afnemende groei van de bevolking en de verdere vergrijzing, een matige economische groei kunnen verwachten; in Limburg zelfs stilstand of krimp. Dit zijn autonome demografische ontwikkelingen waarop wij als kerkgemeenschap geen invloed hebben.

Dit baart ons aan de ene kant zorgen (ons ledental en onze inkomsten zullen dan mogelijk dalen); aan de andere kant vormt deze tendens ook een uitdaging om omstandigheden te creëren zodat we ons als kerkgemeenschap kunnen blijven manifesteren.

In de komende beleidsperiode willen de Kerkrentmeesters daarom aan de volgende drie speerpunten werken:

- geldwerving:
 - Actie Kerkbalans en overige financiële acties goed onderling afstemmen;
 - gemeenteleden stimuleren om mogelijkheden te benutten op het terrein van fiscale- en schenkingsfaciliteiten;
 - het monitoren en aanwenden van subsidiemogelijkheden etc..
 - voor financiële en ideële steun uit de Venlose gemeenschap voor de instandhouding van ons kerkgebouw willen we onderzoeken of we een kring 'Vrienden van de Joris' kunnen oprichten.
- verbeteren van de gebruiks- en exploitatiemogelijkheden van de Joriskerk en Het Nieuwe Baken – hierbij hebben we het voornemen om mogelijkheden voor een meer flexibele en multifunctionele inrichting van de Joriskerk te onderzoe-

ken (inclusief externe financiering) en daar waar mogelijk concreet uit te werken.

- scherpe focus op nut en noodzaak van onze uitgaven houden.

We streven ernaar om de komende jaren een fulltime predikantsplaats te kunnen blijven bekostigen maar we willen ook alternatieven onderzoeken, bijvoorbeeld de inzet van een kerkelijk werker en samenwerking met buurgemeenten, voor het geval dat deze ambitie niet kan worden waargemaakt.

Communicatie

De verschijningsfrequentie van ons kerkblad Samenspraak is vierwekelijks. Om de bekendheid en verspreidingsmogelijkheden te verbeteren zijn we met een proef begonnen om Samenspraak gratis digitaal beschikbaar te stellen.

Onze kerkelijke website www.joriskerk.net heeft qua technische infrastructuur een substantiële upgrading ondergaan. De site biedt nu een veelheid aan mogelijkheden om ons aan de buitenwereld en aan onze kerkleden te presenteren en informatie te verspreiden. Naast de website zijn er ook twee facebookpagina's actief. In de toekomst verwachten we dat de sociale media een grotere rol zullen gaan spelen in de communicatie zeker ten aanzien van de jeugd. Mogelijkheden hiervoor willen we daarom nauwlettend in de gaten houden.

Onze streek als vakantiegebied vraagt om extra aandacht voor vakantiegangers. Als grote uitdaging zien we het contact leggen met nieuwe Nederlanders.

Organisatie

In de komende beleidsperiode lijkt het voor de hand te liggen dat de noodzaak toeneemt om samenwerking te

zoeken met onze PKN buurgemeenten in Roermond, Venray en Weert. Gesprekken hierover zijn al gestart en wij staan open voor het onderzoeken van mogelijkheden.

We streven naar vereenvoudiging van onze organisatie en willen structurele vergaderdruk voorkomen. Zo zal er nog een besluit genomen worden of de Missionaire Raad samengevoegd kan worden met de Pastorale Raad. Ook zijn we in de Kerkenraad gestart met 'om en om' vergaderen van het Breed Moderamen en de voltallige Kerkenraad. Voordelen hiervan zijn betere communicatie en minder ophoping van te behandelen stukken. We willen daarom deze proef nog voortzetten. Inmiddels is de Kerkenraad teruggebracht van 26 naar 17 leden inclusief predikant.

Tot slot: omdat we ons diep aangesproken weten door het evangelie, de boodschap waar de kerk van leeft, willen we vanuit liefde het licht in de wereld zijn. We prijzen ons gelukkig met alle mensen die bijdragen om dat als geloofsgemeenschap in Venlo te doen.