

Activiteiten in het kader van 500 jaar Reformatie in de classis Limburg *Bijgewerkt februari 2017:*

datum	plaats	activiteit
2017		
donderdag 9 maart 6 april 20 - 22 uur	Geleen Beek Urmond Kapelanie Beek, Raadhuis- straat 17, Beek	De oecumenische kring, georganiseerd door de PG Geleen-Beek-Urmond en de RK parochiecluster Beek-Neerbeek-Spaubeek organiseren 4 bijeenkomsten in het kader van Reformatie 500 . De herdenking van 500 jaar reformatie geeft een goede aanleiding om te kijken wat deze 500 jaar heeft opgeleverd voor het geloven in deze tijd. Er zijn nog 2 avonden . De volgende items zullen aan de orde komen 1. De protestantse reformatie en de betekenis voor het geloven in deze tijd 2. De rooms katholieke reformatie en de betekenis voor het geloven in deze tijd 3. Wat heeft de huidige generatie jongeren en ouderen nodig om weer een gelovige en betrokken gemeenschap te worden? En wat kan 500 jaar reformatie daar aan bijdragen? 4. Hoe kunnen we als protestanten en rooms katholieken elkaar ondersteunen nu het christelijk geloof een "bijverschijnsel" begint te worden in de huidige maatschappij? Gezien de beperkte capaciteit van de zaal is opgave vooraf bij een van de contactpersonen wel noodzakelijk. Contactpersonen: pastoor M.H.B. Kenis (046-4371062) en de heer Henk Verkerk (046-4379201) Kosten: vrijwillige bijdrage voor de koffie, kleine bijdrage aan kosten eventuele spreker.
woensdag 22 februari 20.00 uur	PG's Geleen- BU en Sittard- Grevenbicht Ontmoetings- kerk Emmaplein 50 Geleen	Ds. Joachim Stegink houdt een voordracht over de achtergronden van de Kerkhervorming in de 16^e eeuw . Hij zal daarbij in het bijzonder ingaan op de sociologische achtergronden.
zo. 19 mrt 15.00 uur	Maas- Heuvelland St.Jan Vrijthof Maastricht	Luthermaaltijd op het podium van de St. Jan , Overvloedig(!) eten, een tafelredenaar, zingen, gedichten, discussie en vooral een goede Tafel , zoals Luther het zich gewent had. U wordt uitgenodigd om vooral deel te nemen aan praten, zingen en eten. Inlichtingen, aanmeldingen, aanbieden van medewerkers, enz. bij Hanske Kamphuis 0653516100 / 043 8522828 / H.kamphuis@hotmail.nl

za. 8 april	Roermond pelgrimstocht	



06.02.2017

**UITNODIGING VOOR EEN PELGRIMSTOCHT
„Over grenzen heen“ van Waldniel (D) naar Roermond (NL)**

Zeer geëerde dames en heren, lieve zusters en broeders.

Pelgrimage is een bijzondere vorm van voortbewegen. Mensen zijn met een speciaal doel onderweg om in Gods nabijheid te komen. In dit reformatiejaar nodigen we u uit om dit op een speciale manier te ervaren. Nederlanders, Duitsers en Engelsen, protestanten, katholieken en andere christenen en mensen van andere religies: als je jezelf uitgenodigd voelt, doe dan mee!

Op 8 april 2017 van Waldniel naar Roermond

De Evangelische Kirche Waldniel is met hulp van Nederlandse giften gebouwd, en de oudste huiskerk in de regio (1667). De Minderbroederskerk (± 1500) is de voormalige kloosterkerk van de Franciscanen, die sinds 1820 door de protestantse gemeente gebruikt wordt, nadat zij door de Fransen als paardenstal gebruikt werd. In de veranderende geschiedenis van het christelijk geloof konden de Duitse en Nederlandse christenen elkaar vaak ondersteunen en grenzen overschrijden. Dit willen we in de juiste betekenis van het Woord *nalopen*.

Begin: 9.00 Uur

(Kerkdienst in de Ev. Kirche Waldniel, Lange Str. 48-50, D-41366 Schwalmtal)

Einde: ca. 18.00 Uur

(internationale kerkdienst in de Minderbroederskerk,
Minderbroederssingel 15F, NL-6041 JT Roermond)

We lopen ongeveer 30 km. Wanneer u niet de hele route kunt meelopen, kunt u tussendoor aansluiten. Na de kerkdienst in de Minderbroederskerk wordt u met een bus teruggebracht naar uw startplaats. Verdere informatie vindt u binnenkort in een flyer of bij Friederike Lambrich. (Adresgegevens onderaan de pagina).

Wij verheugen ons als u samen met ons op weg gaat. Graag aanmelden tot en met 20 maart (friederike.lambrich@ekir.de).

Met vriendelijke groet

Hans-Peter Bruckhoff
Superintendent

<p>di. 9 mei 20.00 uur</p>	<p>Maas-Heuvelland St.Jan Vrijthof Maastricht</p> <p>toegang € 5</p>	<p>Kees Posthumus met Juul Beerda "KOM NAAR VOREN"</p> <div data-bbox="584 161 1249 1066"> </div> <p>Bekende en minder bekende helden en heldinnen van de Reformatie vertellen hun verhaal, aan de hand van een origineel voorwerp uit die tijd. Het is gelukt om deze unieke historische voorwerpen voor het eerst bijeen te brengen in een eenmalige reizende tentoonstelling.</p> <p>Wie kunt u o.a. verwachten?</p> <table border="0"> <tr> <td>Catharina van Bora</td> <td>echtgenote van Luther</td> </tr> <tr> <td>Johannes Calvijn</td> <td>reformator uit Geneve</td> </tr> <tr> <td>Hendrik de Bakker</td> <td>broer van Jan, eerste martelaar</td> </tr> <tr> <td>Menso Alting</td> <td>predikant vluchtelingen-gemeente Emden</td> </tr> <tr> <td>Hendrina Oosterink</td> <td>meid van de pastoor in Borne</td> </tr> <tr> <td>Menno Simons</td> <td>voormalig priester, voorman doopsgezinden</td> </tr> <tr> <td>Arminius</td> <td>geleerde, voorman Remonstranten</td> </tr> <tr> <td>Hans Luther</td> <td>zoon van Maarten en Catharina</td> </tr> </table>	Catharina van Bora	echtgenote van Luther	Johannes Calvijn	reformator uit Geneve	Hendrik de Bakker	broer van Jan, eerste martelaar	Menso Alting	predikant vluchtelingen-gemeente Emden	Hendrina Oosterink	meid van de pastoor in Borne	Menno Simons	voormalig priester, voorman doopsgezinden	Arminius	geleerde, voorman Remonstranten	Hans Luther	zoon van Maarten en Catharina
Catharina van Bora	echtgenote van Luther																	
Johannes Calvijn	reformator uit Geneve																	
Hendrik de Bakker	broer van Jan, eerste martelaar																	
Menso Alting	predikant vluchtelingen-gemeente Emden																	
Hendrina Oosterink	meid van de pastoor in Borne																	
Menno Simons	voormalig priester, voorman doopsgezinden																	
Arminius	geleerde, voorman Remonstranten																	
Hans Luther	zoon van Maarten en Catharina																	
<p>zat. 20 mei</p>	<p>Maas-Heuvelland Aachen – Vaals</p> <p>start 11.00 uur Annakirche Annastraße 33. Aachen</p>	<p>Pelgrimsweg van Aachen naar Vaals Alte Wege-- Neue Begegnungen / Oude wegen – nieuwe ontmoetingen</p> <p>Zo luidt het tweetalige motto van de pelgrimstocht die op zaterdag 20 mei van Aachen naar Vaals zal gaan. Ter gelegenheid van „500 jaar Reformatie“ nodigt deze pelgrimstocht uit om bijzondere plekken en wegen van onze protestantse geschiedenis te ontdekken. Aachen kijkt terug op een spannende geschiedenis van het Protestantisme. Na een bloeitijd van de protestantse gemeente in het midden van de 16e eeuw werd dit door de contrareformatie teniet gedaan. Protestantse kerkdiensten konden alleen nog in het geheim plaatsvinden of in genabuurde gebieden. Zo ondernamen de protestantse christenen uit Aachen een lange</p>																

	<p>met bus 350 Limburgliner van Arriva van Maastricht via Gulpen en Vaals naar Aachen Theaterplatz.</p>	<p>voettocht om in Vaals hun eredienst te vieren. De ca. acht kilometer lange pelgrimstocht maakt door de aanwezigheid van bijzondere plaatsen een stuk geschiedenis levend en laat op indrukwekkende wijze zien welke moeite onze geloofsvaders en – moeders zich hebben getroost. Tegelijk bevordert het de ontmoeting van de protestantse christenen in de Euregio om Aachen. Bewust worden de landsgrenzen overschreden, om concreet maar ook in overdrachtelijke zin over grenzen heen te stappen.</p> <p>De pelgrimsweg start in Aachen-Mitte met een inleiding om 11 uur in de Annakirche en gaat dan via Aachen-West (Dietrich-Bonhoeffer-Haus, met picknick) naar de historische Geuzenweg, waar we een kleine pelgrimsgroep uit Kelmis en Eupen begroeten. Gezamenlijk gaat het verder, de grens over naar de Hervormde Kerk in Vaals. Daar is om 15 uur een gemeenschappelijke Nederlands-Duitse dienst.</p> <p>Voor kinderen die meegaan is er voor onderweg een kleine puzzeltocht gemaakt en in Vaals een kinderdienst, waarbij iets creatiefs bij het thema wordt gemaakt en aansluitend gepresenteerd. Bij de kerk is de mogelijkheid om bij “Kaffee und Kuchen” elkaar te ontmoeten als slot van de pelgrimstocht.</p> <p>Aan de pelgrimstocht deelnemen kunnen allen die goed ter been zijn, ook kinderen onder begeleiding van minimaal één ouder / voogd.</p> <p>De weg voert langs gebaande wegen of wandelpaden. Wij vragen wel alle deelnemers goede schoenen en aan het weer aangepaste kleding te dragen en om voldoende drinken mee te nemen. En als het mogelijk is eigen bord, beker en bestek voor de “Kaffee und Kuchen” in Vaals. Voor eten en drinken onderweg moet men zelf zorgen.</p> <p>Aanmelden vereist.</p> <p>De pelgrimstocht wordt door een Euregionale groep en met historische deskundigheid voorbereid. Het deelnemersaantal is begrensd, daarom vragen wij om u aan te melden voor 7 mei met vermelding van naam en leeftijd bij mw. ds. Bärbel Büssow, ☎ 0241-4002 9116 of 📧 baerbel.buessow@ekir.de</p>
<p>zondag 1 oktober en 15 oktober 15.00 uur</p>	<p>Maas-Heuvelland St.Jan Vrijthof Maastricht</p>	<p>In voorbereiding zijn twee Lutherconcerten met inleiding door de organist Klaas Remerie.</p>
<p>in voorbereiding</p>	<p>PG's Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. gemeentezangavond met liederen uit de vroege reformatieperiode, waarschijnlijk in de kerk te Beek, 2. een tentoonstelling van Luthergeschriften in het Podiumkerkje (Protestantse kerk te Grevenbicht, Heilig Kruisstraat te Grevenbicht) 3. een lezingencyclus over de verbinding Luther-Erasmus. <p style="text-align: right;">Hierover komen later nadere berichten.</p>

